

ADVENT 2020 UITZIEN NAAR HET LICHT



De komende vier weken, de tijd van advent mogen we uitzien naar het kerstfeest. Het Christusfeest. We mogen

weten dat Het Licht verschijnt. Wat een liefde dat God Zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden voor jou, voor mij. Immanuël, God met ons. Altijd, overal en in alle omstandigheden. Laten we ons hart daarom open zetten om de komende weken ons hierover te verwonderen, voor

te bidden en te danken, zodat we met kerst mogen zeggen Hallelujah, de Zaligmaker is geboren, mijn! Zaligmaker is geboren.



Wat ontzettend leuk dat je meedoet met deze advent diy.

Wat heb je nodig: Grote tak Touw Vier waxinelichthouders of glazen potjes Vier kaartjes met tekst (uitprinten op stevig papier en daarna uitknippen) Vier waknijpertjes Eucalyptus. Eén grote tak of twee kleinere takjes Waxinelichtjes

Maak het touw aan de tak vast. Maak aan elk glazen potje een touw vast en verdeel de potjes over de tak. Maak de eucalyptus aan de tak vast op de manier die je mooi vindt. Hetzelfde doe je met de kaartjes. Doe in elk glaasje een waxinelichtje en steek iedere adventszondag er één aan zodat er op de vierde adventszondag vier branden.

Liefs, Roelien

HET Licht verschijnt

Week 1.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

Week 2.

Immanuël God met ons

Week 3.

Heden is voor jou de Zaligmaker geboren

Week 4.